

**Beretning fra Historiegruppen ved Vejen Miniby's Generalforsamling  
mandag 27. marts 2023**

Historiefortælling er fortælling om menneskers liv – personligt -  
- og i en sammenhæng med det samfund – de har gennemlevet og lever i.  
Det fortæller vi om – når gæster besøger os herude på Knudevejen -  
- og andre steder. Det er ikke få – der har aflagt os besøg i det forgangne år.  
Og Anne Grete har sagt mange gode lærerige ord ved de lejligheder -  
- og skrevet også på hjemmesiden.

Vores hjemmeside – som fortæller om menneskers liv i Vejen og omegn -  
- fra jernalderen til i går - fylder nu næsten 7 gigabytes -  
- og består af 8.749 mapper - som indeholder 39.295 filer.  
De mennesker det handler om - befinder sig et sted -  
- og hvor og hvornår er afgørende data i et menneskes liv.  
De bor på landet – på gårde – og dem har vi registreret 117 af -  
- og de bor i byen – i huse - og der er registreret 160 gader og veje -  
- og et utal af huse. I Nørregade alene går husnumrene fra 1 til 108.

Inspireret af historiefortællingerne kan man gå ud og få syn for sagn.  
På Torvet i Askov ligger stadig – temmelig upåagtet - et par kværnestene -  
- som vikingetids-menneskene brugte til at kværne korn til mel med.  
Det medførte ofte småsten i melet og skader på tænderne.  
Hvilket man har afsløret i skeletter fra den tid.

Og så lige en perspektivering: -  
- I Vejen har et firma for nylig udviklet en solenergi-drevet robot -  
- der kan så, luge ud i og høste roer.  
Nutidens landmand kan sidde i stuehuset og dirigere sin landbrugsvirksomhed -  
- uden slid og slæb af mennesker.

Flittige læsere af hjemmesiden –  
- bl. a. nogle tidligere vejensere med stort kendskab til slægtsforskning -  
- har igennem årene givet os mange gode oplysninger.  
Og lige pludselig bliver nogle navne levendegjorte.  
Det være sig en skrædderforretning – hvor søn afløser far -  
- og så bliver nogle politibetjente mere synlige i gadebilledet -  
- og en meget ivrig indre-missionær begynder at missionere rundt omkring.

I år er 100-året for Troldepringvandets indvielse.  
Og Trolde er der stadig og lugter kristenblod og ser glubsk ud.  
Og indvielsen finder sted en fredag den trettende ! – juli 1923.  
Var det en protest mod og provokation af religion og overtro ?  
Hovedtaler ved begivenheden er Jeppe Aakjær -  
- og han fortæller - mens springvandet springer - om det vederkvægende vand.  
Og bringer Bibelen ind i sammenhængen.  
"Den – der er fortrolig med Bibelen – vil vide –  
- hvor hyppigt denne gamle stærke Bog – bruger Navnet Kilde og Kildespring."  
Og så fortsætter poeten ellers sin lovprisning af vand – og af initiativet i Vejen.

Aakjær – da han endnu hed Jeppe Jensen og var elev på Askov Højskole -  
- afbrød engang Ludvig Schrøder – da han stod på talerstolen og foretog: -  
"Kan vi ikke blive fri for al den snak om det oldnordiske – om mytologien -  
- og i stedet for høre noget om -  
- englænderen Darwin's tanker om menneskets oprindelse."  
Der var mange dengang – og i dag –  
der ikke brød sig om sammenligningen med aber.  
Hvad aberne mener om sammenligningen med mennesket vides ikke.  
Og faktisk sagde Darwin ikke – at aberne er vores forfædre -  
Men han mente - at vi havde en fælles stamfar med aberne.

Og efter afbrydelsen ved foredraget -  
- blev Jeppe Jensen kaldt op til en reprimande hos fru Schrøder.

I 1887-88 var der en gruppe elever – og altså bl. a. Jeppe Aakjær -  
- der var interesserede i Georg Brandes og det moderne gennembruds litteratur.  
Brandes anses for at være inspirator til de værdier -  
- der typisk tilskrives de kulturradikale: -  
- Religionskritik, kritik af viktorianske seksualmoral, antimilitarisme -  
- åbenhed over for andre kulturer end den vestlige - osv.

En af lærerne på Askov Højskole var fysikeren – eller naturvidenskabsmanden -  
- det lyder ligesom rigtigere for hans vedkommende - Poul la Cour.  
Han kunne forene en personlig gudstro med naturvidenskabens opdagelser.  
Og han var initiativtager til opførelsen af en valgmenighedskirke i Askov.

Og den i dag verdensomspændende danske vindmølleindustri -  
- blev født ude på Møllevej. Og han var manden - der gjorde det.  
Og vi var derude i forbindelse med sommerfesten –  
- og det var en meget lærerig oplevelse.  
Det siges af og til – temmelig forenklet – at man kom på højskole -  
- og hørte om de oldnordiske guder – og hvad de dog kunne.  
Og således inspireret vendte man tilbage til landsbyerne -  
- og skabte verdens bedste smør – det lurmærkede.  
Men der var sandelig også megen praktik.  
Poul la Cour satte f. eks. gang i en uddannelse af – landelektrikere.

Og den imponerende husflids- og hjemmeindustri -  
- som kvinderne på landet stod for – blev også udviklet på højskolen.  
Men den blev slået i stykker – som så meget andet – af industrikulturen.

Og kvindens indsats fra de tidligste tider til i dag -  
- kan man læse om under menupunktet Kvindeliv på hjemmesiden.

Tak til fortidens initiativrige kvinder og mænd.  
Lad os inspirere af dem.

H.-Aa. Gade