

Vejen FREM

MED FLEMMING SIMESTED | CITYMANAGER I
VEJEN KOMMUNE



De virkelige helte

Jeg har læst en bog – ja rent faktisk har jeg læst en del bøger.

Men den bog, jeg her tænker på hedder "**De virkelige helte**", og er skrevet af journalist Carsten Steno, der er en af Danmarks mest vidende erhvervsjournalister. Den handler om alle de mange ejerledede virksomheder, som ifølge ham udgør ryggraden i dansk erhvervsliv på godt og ondt med opture og nedture – og jeg er helt enig med ham i hans betragtninger, og i øvrigt er det en yderst velskrevet bog.

Begrebet "**De virkelige helte**" er hans opfindelse og et meget rammende udtryk for alle os selvstændige, der ved hvad det vil sige at have hånden på kogepladen.

MEN mit indlæg skal handle om nogle andre mennesker, som i min optik også bør have titlen "**De virkelige helte**" - nemlig de frivillige.

For på samme vis som de ejerledede virksomheder har hånden på kogepladen, har stukket fingeren i jorden, og hvad vi ellers kan finde på af metaforer, så udgør de mange frivillige i et samfund en kæmpe og uundværlig støtte for såvel foreningsarbejdet som for det officielle Danmark. Her tænker jeg også på samspillet mellem de kommunale indsatsområder og de mange frivillige, hvor det indimellem kan være svært at definere, hvor grænsen går – men hvor det som oftest går meget godt, fordi vi alle er vant til det.

Mangeårig kultur

I forbindelse med valgkampen sidste år havde jeg fornøjelsen at være ordstyrer i en debat mellem politikerne og rigtig mange frivillige - det blev en god og livgivende debat - måske fordi vi i Danmark netop har en mangeårig kultur omkring dette samspil.

Når man tænker på alle disse **Virkelige helte**, så er de ofte lidt anonyme eller navnløse, fordi det simpelt hen ikke er derfor, de

II *Når man tænker på alle disse Virkelige helte, så er de ofte lidt anonyme eller navnløse, fordi det simpelt hen ikke er derfor, de er frivillige, men fordi de ønsker at gøre forskel – på samme måde som erhvervslivets Virkelige helte.*

er frivillige, men fordi de ønsker at gøre forskel – på samme måde som erhvervslivets **Virkelige helte**.

I mit arbejde for Vejen by har jeg efter hånden opbygget et ret stort netværk af begge typer **Virkelige helte** og uden at skulle præcisere de enkelte, vil jeg nøjes med at nævne nogle navne, så kan I selv gætte, hvem jeg tænker på – måske nogle af jer er iblandt dem.

Gerda, Olav, Preben, Christa, Jytte, Ole, Rose, Pia, Michael, Jan, Peter, Morten og mange flere, og ikke mindst Mila fra Ukraine.

Selv har jeg arbejdet med frivillighed i mange år, og indimellem bliver jeg spurgt, hvorfor jeg dog gider bruge min tid på det, uden at få noget for det.

Mit svar er, at de ikke ved, hvad de går glip af.

Deraf kommer også et begreb, jeg bruger i min konsulentvirksomhed og i alle livets øvrige forhold, nemlig:

Du får, hvad du gir.