

Da Eskesen blev Dus med Bjørnson.

En af de Episoder, som Eskesen holdt af at fortælle, var om hans Møde med Bjørnson, da de blev Dus.

Eskesen befandt sig 1874 paa en Rejse i Norge, og ved et stort Møde var han truffet sammen med Bjørnson. Det var netop i Signalstridens Dage, da Bjørnson havde talt og skrevet om „at forandre Signalerne“ og vende om til Pangermanismens Bekendelse. Eskesen havde haft et haardt Sammenstød med Bjørnson herom, men ved en senere Sammenkomst, hvor de to sad ved Siden af hinanden, havde Eskesen fremlagt sin Opfattelse, hvordan han havde forstaaet Bjørnson. „Du er min gamle Ven!“ havde Bjørnson sagt, og Eskesen havde svaret, at det var ham en Ære at regnes blandt Bjørnsons Venner, men han vilde ikke være det til Skade for sit Folk.

„Lad os være Dus“, sagde Bjørnson, efter at de havde faaet talt ud.

„Vi tog saa hver sit lille grønne Bæger,“ fortæller Eskesen, gik nogle Skridt hver til sin Side, mødtes og sagde Du! idet vi stødte Bægerne sammen og derefter tømte hver sit Bæger. Fra den Dag af er jeg Dus med den „unge norske Skjald“.

Da Eskesen blev Dus med Bjørnson.

En af de Episoder, som Eskesen holdt af at fortælle, var om hans Møde med Bjørnson, da de blev Dus.

Eskesen befandt sig 1874 paa en Rejse i Norge, og ved et stort Møde var han truffet sammen med Bjørnson. Det var netop i Signalstridens* Dage, da Bjørnson havde talt og skrevet om „at forandre Signalerne“ og vende om til Pangermanismens* Bekendelse. Eskesen havde haft et haardt Sammenstød med Bjørnson herom, men ved en senere Sammenkomst, hvor de to sad ved Siden af hinanden, havde Eskesen fremlagt sin Opfattelse, hvordan han havde forstaaet Bjørnson. „Du er min gamle Ven!“ havde Bjørnson sagt, og Eskesen havde svaret, at det var ham en Ære at regnes blandt Bjørnsons Venner, men han vilde ikke være det til Skade for sit Folk.

„Lad os være Dus“, sagde Bjørnson, efter at de havde faaet talt ud.

„Vi tog hver sit lille grønne Bæger,“ fortæller Eskesen, gik nogle Skridt hver til sin Side, mødtes og sagde Du! idet vi stødte Bægerne sammen og derefter tømte hver sit Bæger. Fra den Dag af er jeg Dus med den „unge norske Skjald“.

Signalstriden

Mens der i Danmark efter 1864 var ønsker om en alliance med Frankrig, skabte Bjørnson furore i 1872 med udtalelser om nødvendigheden af at være på god fod med Tyskland.

I den forbindelse talte Bjørnson positivt om pangermanismen - som var en politisk bevægelse med det sigte at forene alle etniske tyskere i verden.

Morten Eskesen 1826-1913

Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1910