

Jeg sidder på mit kontor og ind træder flere fine tyske officerer. – Jeg tænkte: Så, nu er den gal med dig! Men det var helt anderledes. De spurgte, om de måtte se tagpapfabrikken, hvilket de gerne måtte. Selv gik jeg ikke med. Efter besigtigelsen stillede de igen på kontoret og fremførte, at vi jo savnede råvarer til tagpapfabrikation. Ja, det gjorde vi unægtelig. Jamen, det kunne de skaffe. Jeg tænkte, at det var bedst at føre en henholdende politik og sagde, at jeg gerne ville overveje. Ikke så snart var de ude af døren, før jeg ringede handelsministeriet op. Det var Christmas Møller selv, der kom til telefonen. Jeg husker hans ord som det var i går. »Koed, jeg beder dig om ikke at foretage dig noget som helst, før du igen har talt med handelsministeriet.« Jeg foretog mig intet og hørte ikke et ord fra tyskerne i sagen.

Den anden gang bad besættelsesmagten, om de måtte benytte et af vore tomme lagerskure for ammunition. Jeg forklarede op ad stolper og ned ad vægge, hvor farligt det var hos os med brand og eksplosioner, fortalte om branden i 1935. – Det kunne blive en frygtelig historie. De forlod skyndsomt lokalet.

Tredie gang var det indkvartering på fabrikkerne af tyske flygtninge. Det var andre folk, så jeg kunne også nu benytte den samme historie. – Også denne gang slap vi.

Jeg var ikke direkte impliceret i modstandsbevægelsen. Derimod i kampen, og jeg havde stadig den risiko, at jeg skulle blive afhentet en nat, navnlig da vor salgschef Johs. M. Torvin og hustru, Aarhus, var stærke modstandsfolk, og vi ved flere lejligheder husede Torvin, hvis hus var det første, der blev brændt ned af Gestapo her i landet. Torvins havde derefter intet blivende sted, men boede hos forskellige venner, måtte anlægge fuldkæg m. v. Ved en bestemt lejlighed kom han med et par jøder, der skulle til Sverige. Breve til og fra hans firma Phønix blev brændt eller tilintetgjort, thi vi ventede hvert øjeblik en henvendelse fra Gestapo i Kolding, der åbenbart ikke havde forbindelse med Aarhus Gestapo. – Mærkværdigt! Jeg vil aldrig glemme denne retlinede personlighed, Torvin, hvis livret var stegt flæsk og persillesovs (med kartofler). – Nu er han desværre ikke mere blandt de levendes tal. –