

ROTARY INTERNATIONAL

Hvad er Rotary? Denne sammenslutning verden over er stiftet af en lille sagfører i Chicago i 1905 og er nu repræsenteret i ca. 150 lande i form af klubber af ledende mænd, men kun en af hver branche i hver klassifikation eller livsstilling og med idealistiske formål, et kammeratskab ud over alle landegrænser, en indsats for forståelse mellem landene, forståelse mellem de enkelte medlemmer, anført af mottoet: Tjen andre, derved gavner du samtidig dig selv. Nu er der jo mange mennesker, der ikke behøver at stå i en klub for at gøre dette, men en sådan påmindelse har alligevel sin værdi, idet det bringer en til at tænke på sig selv og sit forhold over for mennesker.

Vejen-klubben blev startet med 25 medlemmer i 1945 og har således holdt 25 års jubilæum. Præsident og bestyrelse roterer 1 år ad gangen. Dette giver en stadig fornyelse med plads for nye ideer og indfald til de 1½ times møder hver torsdag. Desuden har Danmark noget, der hedder: Efter tur 3 minutter, der tit og mange gange giver menneskelige oplysninger angående hver enkelt af medlemmerne af stor værdi og giver en »sammensmeltning«, der kun kan virke fremmende på kammeratskabet og det fælles arbejde.

Jeg beklædte præsidentposten i det tredje år af klub-

bens eksistens, og dette skabte for mit vedkommende en yderligere tilknytning til Rotary og klubbens enkelte medlemmer. Min sekretær var advokat Aage Gormsen, men jeg begik nok den fejl, at jeg tog brødet ud af munden på ham, idet jeg gjorde en hel del af sekretærens arbejde, som rettelig var hans. – Der havde ikke været noget at sige til, hvis Gormsen havde lavet vrøvl i den anledning, men som det rare menneske, han var, kunne dette ikke falde ham ind, og året gik til ende uden lyde.

Men så fandt mine kammerater på, at de ville arbejde på at få mig valgt til guvernør for distrikt 146, Sydjylland i en linje fra Vejle til Ølgod, Sønderjylland og Fyn, dengang i alt 32 klubber. (Danmarks ene-distrikt var da opdelt i 3). Jeg var meget betænkelig, også efter at min svoger, rotarianer, installatør P. J. Petersen, Randers-klubben, havde frarådet på grund af arbejdets omfang. Men lysten manglede ikke, og enden blev, at jeg ved distriktskonferencen i 1957 uden modkandidat blev valgt til incoming guvernør for rotaryåret 1958/59. – Og det blev et af mit livs store oplevelser. – I forsommeren skulle turen gå til Lake Placid i U.S.A. for at få en første undervisning i guvernør-jobbet. – Alt var gratis. Jeg rejste pr. fly »over there« og hjem med Holland-America line. Jeg opholdt mig nogle dage i New York med afstikker til Washington (Shereton hotel), hvor der er langt, langt smukkere end i New York, der jo er bygget på stenunderlag, ret træfattigt. – Den store Central Park skuffede, og den eneste gade, der indeholdt plantevækst, er, så vidt jeg husker, Park Avenue. Naturligvis blev der tid til sight seeing i N. Y., samt det alle N. Y. besøgende får serveret: Empire State Building, og Nato hovedkvarteret, hvor skandinaviske piger viste os til rette og udmærket agerede fremmedførere. En gennemgang af

disse ting kunne der skrives en speciel bog om, hvilket desværre ikke her kan lade sig gøre.

På foranledning af fru Jens Lundgaard, Vejen, besøgte jeg hendes bror, der er – eller var – kapelmester på Hotel Plaza. Da jeg henvendte mig til portieren på hotellet, meddelte denne, at man havde 3 orkestre på hotellet, hvorfor det tog nogen tid at finde ud af, hvor han var. Da jeg gjorde min entré i restauranten, hvor han spillede, kunne han straks kende danskeren, og denne flinke fyr anbefalede, at jeg skulle komme igen før teatertid, hvor han spillede seriøs musik, – senere dans.

Jeg blev til lukketid, sludrede i pauserne og sjussede, og efter lukketid kørte han mig en tur, så vi kunne anskue New York ved nat. Ved et besøg i Danmark havde han sin nygifte amerikanske kone med, og de var da naturligvis vore gæster i Vejen en dag.

Det vidunderligt organiserede rejsebureau Cook har naturligvis filialer (eller et det hovedkontor?) og var til megen hjælp i N. Y.: Bestilling af hotel i Washington, penge fra Rotary eller for egen regning, etc., samtidig med service af enhver art. Washington var i forholdet til N. Y. en stor overraskelse for mig. Pæn med meget smukke omgivelser, Arlington m. v. – Hvor er udsigten fra Lincoln-Statuen ned over floden og Arlington med krigergravene bedårende. Ind i Det hvide Hus kom jeg ikke, da præsidenten var bortrejst. Med det store busselskab »Greyhound« kørte jeg i bus til Lake Placid tæt ved den canadiske grænse. Her kom ca. 250 past and incoming governors på skolebænk i en anstrengende uge. Om aftenen havde jeg det meget fornøjeligt, navnlig med svenske, norske og finske kammerater, men også de amerikanske med deres »Hej Marius« vidste ikke, hvad ben de skulle stå på for at gøre det så godt. Også det kæmpemæssige lokale, som jeg må und-



Fra venstre: Per Beck Jensen, Kolding, Peter Knudsen, Fredericia (død), Jørgen Anderskov, Esbjerg,
Ove Arkil, Haderslev, Marius Koed, Vejen, Mayntz Clausen, Assens.

lade at beskrive, virkede voldsomt på mig, men det mest storslåede skete, da 100 forskellige landes flag blev båret ind på det enorme mødelokales scene. Jeg skulle have været med på en bustur til Montreal i Canada, men måtte opgive på grund af træthed fra »skolen«. Tur omkring søen med udsigt til bjergene samt sove. —

Jeg skulle også have været til convention (frivilligt) i Dallas i Texas. Der skete ikke så meget ved det, thi mine nordiske venner måtte gå i seng på grund af den ulidelige fugtige varme, men det har alligevel ærgret mig mange gange, at jeg ikke tog med.

Hjemturen var en luksus-fart med Holland-Amerika Line via Rotterdam og Amsterdam.

En noget dramatisk oplevelse på hinfarten pr. fly havde jeg. Jeg fløj om natten med S.A.S. ab København, et kort ophold i Skotland for at tanke, videre over Island, Grønland. Jeg slumrede ind, men vågnede altså tidlig morgen. Men hvad var nu det? Den ene motor ude af drift oversprøjtet med olie! Alle sov. Chefpiloten kommer ind i passagerrummet, og jeg siger sagte: »Nå, I flyver nok på 3 motorer«. »Ja, vi skal jo spare«, siger han. »Nå, skal I det?« Det opklares, at der var en olieutæthed, hvorfor motoren var sat ud af drift. Morsomt var det ikke! Ude over Atlanterhavet! — Det hjalp lidt på nervøsiteten, da jeg fik at vide, at vi også kunne flyve på 2 motorer, derimod — naturligvis ikke på én. Med et par timers forsinkelse nåede vi N. Y. i velbeholden stand. —

Hjemme igen begyndte mit guvernør-arbejde. Først og fremmest skulle de 32 klubber besøges for instruktion og foredrag. Endvidere var der visse statistikker, et månedligt brev til alle klubberne, lægge slagplaner for præsident og sekretærmøde samt den årlige distriktkonference. Det blev altså i første omgang til 32 fore-

drag i klubberne, naturligvis ikke alle forskellige. Senere var der 15–20 klubber, der kaldte på mig for foredrag eller oplæsning påny. Rørt blev jeg, da jeg første gang kom til Bogense til officielt besøg. Da var det lille danske flag, Vejen-klubben havde givet til Bogense-klubbens charterfest, plantet på talerstolen. – Jeg fik venner i Bogense, og en søn af murermester Andersen, Askov, direktør for Nordfynske Jernbaner, var medlem af klubben, hvis han ikke var præsident dengang.

At behandle og redegøre for alle sammenkomster i Rotary vil føre for vidt, men jeg skal til slut nævne min egen årlige distriktskonference i Aabenraa 1958. – Verdenspræsidentens udsending var Herbert Tillander, Finland, som jeg kendte godt, og Rotary-Nordens repræsentant var min gode ven Nils Sundbäck, Stockholm, der på en måde gjorde gengæld som repræsentant for Rotary-Norden for mit besøg i samme egenskab i Stockholm, hvor rotarianer kong Gustav var til stede, bl. a. både under mit foredrag som under påfølgende frokost. – Det, der duperede mine venner mest, tror jeg var middagsbordene prydet som de var med 1000 nelliker skænket af rotarianer fra Aabenraa.

Jeg talte ved bordet for verdenspræsidentens udsending, og for Nordens repræsentant talte min forgænger som guvernør, Jørsbo, Odense. – Bordpynten gjorde et mægtigt indtryk på vore gæster. – Konferencen (incl. generalforsamlingen) fik et udmærket forløb. –