

# Kvinden og Samfundet 1947



- og Askov Højskole abonnerede selvfølgelig på -
- verdens ældste kvindetidsskrift -
- udgivet af Dansk Kvindesamfund siden 1880 -

SOM NUTIDS KVINDE - SAA FREMTIDS SLÆGT

## HUSMODERFERIE

**Eksempler på annoncering i Kvinden og Samfundet 1947**

**Januar 1947 skrev den afgående udvalgsformand Margot Petersen denne beretning om bestræbelserne for at indføre ferie for husmødre**

**Piger i Hvidt er skrevet af en af Amerikas mest læste og afholdte Pigebogsforfatterinder og er en levende, frisk Skildring af unge Sygeplejeelevs Ophold paa et stort, moderne, amerikansk Hospital.**

Da Udvalget for Husmoderferie konstitueredes i Februar sidste Aar var vi kun i Besiddelse af 1000 Kroner, som vi havde faaet af Journalistforbundet, men vi satte os alligevel det Maal at faa et lille Hundrede Husmødre og højst 20 Børn paa Ferie. Denne Plan udviklede vi i en Henvendelse til Socialministeriet, som vi ansøgte om Kr. 10,000 - heri tillod vi os at henvise til, at da de nordiske Socialministre havde Møde paa Ørenæs i Skaane, og der havde Lejlighed til at høre om den betydelige svenske Indsats, der var gjort for Husmoderferie, lovede den daværende Socialminister samt Departementchef Koch, at man fra det danske Socialministeriums Side vilde være venligt stillet overfor et Forsøg i Danmark.

Det søgte Beløb Kr. 10.000 havde vi da ogsaa den Glæde at modtage. Næsten samtidig fik vi Kr. 1000 fra Direktionen for Bikuben. Vi havde saaledes Kr. 12,000, men var nu ogsaa naaet hen til Maj Maaned, før vi virkelig havde Basis for at kunne begynde Arbejdet. Ansøgningsskemaer var udsendt gennem de tilsluttede Organisationer og 187 var kommet retur. Et meget lille Antal, vil man vel sige, naar man søger Bevis for, at Husmoderferie er tiltrængt. Javel, men vi gik meget stille med Dørene. Skemaerne var udarbejdet med Forsøg for Øje, og som saadan var det ikke faa Spørgsmaal, der skulde besvares. Vi indrømmer, at Billedet i Dag havde staaet klarere, hvis Materialet havde været større, men vi er i Arbejdsudvalget alligevel enige om, at det var rigtigst, at vi i første Omgang gik frem som vi gjorde.

Ansøgningerne blev gennemgaaet - og dermed Problemerne. - Det første og største, der meldte sig var Børnene.

- Efter Gennemgangen var vi klare over, at enten maatte der skaffes Midler til at tage mange flere Børn med, eller ogsaa vilde der blandt de 187 Husmødre være adskillige, som vi slet ikke kunde faa ud. Vi havde forudset denne Kalamitet ved Arbejdets Begyndelse, men Landborepræsentanterne, som jeg forinden havde et Møde med i Vejen, syntes ikke, at de kunde skaffe Mødre med Børn ud, nu hvor Landboerne manglede Arbejdskraft. Dertil kom, at Budgettet havde vist, at de ca. 100 Husmødre og 20 Børn vilde koste netop det Beløb, vi havde at raade over. Imidlertid arbejdede vi med Landbohjem, vi havde faaet Forbindelse med og fik placeret saa mange vi kunde af de Husmødre, der kunde faa Børnene passet hos Venner og Bekendte. - Husmoderafløsningen havde vi henvendt os til om Hjælp i Hjemmene, men da der kræves Lægeattest, var det temmelig haabløst, selvom Institutionens Formand, Fru Gloerfeldt-Tarp, stillede sig velvilligt for Tanken.

**Paa Ubberup Højskole kan man ogsaa lære Sygepleje**



- skrevet af Amerikas berømte Negerforfatterinde  
Zora Neale Hurston  
"Handlingen er gengivet med Liv og Sympati  
og drilsk Lune.  
Negrenes Snakkesalighed, Sindsro,  
Godmodighed og Kløgt lever paa Bogens Blade."



Den danske Udgave, der er oversat direkte  
efter den engelske "warcrime executive's  
stenografiske Referat, er - saa vidt vides -  
den første fuldstændige Offentliggørelse  
i Bogform i Europa.  
Om retsforfølgelsen af fremtrædende  
tyske krigsforbrydere efter 2. Verdenskrig.  
Den første internationale domstol  
var nedsat af de sejrende stormagter  
USA, Sovjet, England og Frankrig  
og blev oprettet den 8. august 1945 i Nürnberg.  
De første domme blev afsagt den 1. oktober 1946.

Paa et vist Tidspunkt kørte vi saaledes lidt fast - men den 20. Juni var en Glædens Dag, for mellem Posten var et Brev fra Carl Schepler og Hustrus Legat, der ledsagedes af en Check paa Kr. 5,000 - som Bestyrelsen havde tildelt os. Enhver vil forstaa, hvad det betød, saaledes at faa et Beløb, som man slet ikke havde søgt. Vi vilde nu økonomisk være i Standt til at faa ogsaa de Mødre, der absolut maatte have deres Børn med - ud paa Ferie.

Nu maatte Pladserne skaffes og indtrængende Appel sendes ud til Landboerne - og her kan det ikke siges kraftigt nok, hvor taknemlige vi maa være for den Velvilje, vi mødte for Sagen. Den, der hjalp os med at faa Vejen aabnet, var vel nok først og fremmest Medlem af de samvirkende danske Husholdningsforeninger, Fru Marie Billund, St. Nustrup i Sønderjylland. Hun fik et Hjertesuk pr. Telefon, idet jeg meddelte hende, at nu stod vi med Pengene til at faa Børnene med, men Hjemmene manglede. I løbet af én Dag havde Fru Billund faaet sin Egn gjort Sagen klar og det første Hold paa 10 Mødre og 17 Børn afgik kort efter til Sønderjylland, og blev fordelt hos de forskellige Værter, som havde meldt sig. En saadan Fordeling paa en bestemt Egn vil være at anbefale i det fremtidige Arbejde.

Samlede Udflugter kan arrangeres - Børnene kan passes i Flok om ønskes - alt i alt en praktisk og hensigtsmæssig Maade.

Derefter udstrakte vi vore Følehorn til Fyn, hvor vi fik Byraads-medlem Christine Jensen sat ind i Nødvendigheden af, at der skaffedes Plads i Hjem, der ogsaa vilde tage Børn. Christine Jensen var utrættelig, og det lykkedes. Vore Ønsker opfyldtes efterhaanden, spredt over Landet, hvor de forskellige Medlemmer af Repræsentationskabet ogsaa i Forvejen havde gjort Befolkningen bekendt med Sagen. Samtidig arbejdedes med Forberedelserne til de 3 Hold, der skulde paa **Bloksborg Husholdningsskole ved Vejen**. Der kunde fortælles adskilligt af Interesse baade fra Opholdene i Landbohjem og fra **Bloksborg** med dens Børnekoloni, men det vil føre for vidt at begynde derpaa, og vi skal nøjes med her at give et Indblik i det Program, som vi lagde for Holdene. - En af de Ting, vi først og fremmest havde lagt Vægt paa, var at Husmødrene, samtidig med at de fik Foredrag og Underholdning, skulde have al den Hvile og Afslappelse, som overhovedet muligt. Som et Led heri, havde vi med velvillig Tilslutning af **Skolens Leder, Fru Else Hansen**, bestemt, at Morgenmaaltidet skulde lægges saaledes, at Husmødrene kunde komme ned dertil, naar det passede dem, indenfor et bestemt Tidrum, akkurat som i en Pension - f. Eks. mellem 8,30 og 9,30. De skulde indtage det Maaltid ved Smaaborde i Havestuen med Døren aaben ud til det grønne, og uden Lederens Tilstedeværelse o.s.v. Men dér havde vi forregnet os: - For hvert Hold forelagde vi denne Plan, men ved Afstemning var det stort Flertal for at spise samlet, og - at spise tidligere. Længere end til 8, var der ingen, der kunde blive i Sengen. Dette Træk om Husmoderens Forhold til Tilværelsen taler for sig selv !

Af Programmet for de 3 Hold kan nævnes Signe Tørsleffs Foredrag om Grunden til at Husmødre skal holde Ferie. Elise Møldrup: "Om at læse gode Bøger", Birgit Begtrup, der lige havde været i England fortalte om "engelske, mindrebemidlede Husmødres Kaar efter Krigen". **Læge Heuch, Vejen**: "Børneopdragelse og Forholdet mellem Forældre og Børn", **Fru Heuch** om "Kvindehygiejne, Hjem og Ægteskab". Augusta Nielsen om "Kvinden som Borger i Danmark". **Else Hansen og Joh. Rasmussen** gav praktiske Raad i Husholdnings-spørgsmaal og Anna Jørgensen talte om "Sindshygiejne".

Husmødrenes Videbegærlighed var ikke let at tilfredsstille. Fra de skaanske Forsøg var vi blevet advaret mod at tage Foredrag paa Programmet, men vi havde alligevel sat et om Dagen paa, og det viste sig, at netop denne ene daglige Dosis var nok til at aabne for Trangen til mere - til at være med i de Problemer, som netop kommer Husmødrene ved. Ved Slutningen af hvert Hold afholdtes "Spørgetime" med Husmødrene, hvor vi udbad os deres uforbeholdne Kritik. Blandt Ønskerne for fremtidige Frier var Studiekredse og Foredrag om de politiske Partier, om Demokrati, om Socialloven, Skolespørgsmaal o.s.v. - netop noget af alt det, som vi havde næret Ængstelse for at give trætte og med Foredrag utrænede Kvinder. Ogsaa Spørgsmaal om Børneopdragelse, Afstraffelse af Børn, Tilrettelægning af det daglige Arbejde, Udeerhverv, Husmoderafløsning, Det sydslesvigske Spørgsmaal, stod paa Ønskesedlen - og Studiekredsformen var den absolut foretrukne.



Husholdningsseminariet

## ANKERHUS, Sorø

afholder 2-aarigt Kursus til Uddannelse af Husholdningslærerinder fra Maj og 10 Mdr. Kursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder fra Juni.

Statsunderstøttelse, kan søges.

Husholdningsseminariet Ankerhus uddanner Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder

## FRØBEL-HØJSKOLEN

Oprettet 1906 af Anna Wulff

Seminarium for Børnehave- og Fritidshjemsarbejdere  
Nyt Skoleaar begy. der til Septbr.  
Ansøgning helst inden 1. April

Program ved  
**INGE OLDENBURG**  
Sortedamsdøsseringen 39  
København N.  
Tlf. Nora 9386

Traffes:  
Onsdag Kl. 13—14  
Fredag Kl. 17—18

Paa Frøbel-Højskolen er der Seminarium for Børnehave- og Fritidshjemsarbejdere

## Husassistenternes Fagskole

Fensmarksgade 65-67 København N  
Kursus for Begyndere, vordende Husmødre og Viderekomne.  
Nedsættelse i Skolepenge kan søges.  
Program sendes. Telf. C.6774

Husassistenternes Fagskole for Begyndere, vordende Husmødre og Viderekomne

## Husassistent

med Lyst til selvstændigt Arbejde søges 1. Nov. event. Okt. Ekstra Hjælp holdes. 3 Voksne, 2 store Børn. Fri hver Aften, hver Onsdag og Søndag efter Frokost, 1 mndl. Week-end. Løn ca. 175 Kr.

- og hos en adjunkt-familie i Lyngby ( 1 Minut fra S-Stationen ) kunne månedslønnen så være 175 kr.

## HAANDARBEJDETS FREMMES SKOLE

Jaarlig Haandarbejdsuddannelse for Husholdningslærerinder begynder 1. Sept.  
3aarig Uddannelse til Lærerindogerning og Erhverv begynder 1. Sept.  
Pædagogisk Kjølesynings-Kursus for Lærerinder til Aftenskolen 1. Jan.  
Korte Dag- og Aftenkursus i al Slags Broderi, Knipling, Linned- og Kjølesyning hver Maaned. Statstøtte kan søges.  
Program tilsendes paa Forlangende, Bredgade 74  
Tlf. 1110E Kl. 13—14

Haandarbejdets Fremmes Skole  
1 aarig Uddannelse for Husholdningslærerinder  
3 aarig Uddannelse til Lærerindogerning og Erhverv  
Pædagogisk Kursus for Lærerinder til Aftenskolen  
Korte Dag- og Aftenkursus i al Slags Broderi, Knipling, Linned- og Kjølesyning.  
Statstøtte kan søges.

Udflugterne gjorde selvfølgelig Lykke ligesom Besøg paa **Vejen Musæum og Bibliotek** samt paa **ALFA Margarinefabrik**.

**Julemærkesanatoriet** ( *Koldingfjord* ) vakte stor Interesse, og var et intenst Samtalemne bagefter.

**Skibelund Krat, Askov** og Besøg ved den gamle Grænse kom med ind i Tilværelsen, og vi ved, at mange af dem, der var ude i Landbohjem ogsaa var paa Udflugter rundt om i Landet. Utallige er de Breve, vi har modtaget fra Gæster fra saavel **Bloksborg** som Hjemmene, og som vidner om, hvor forfriskende alle disse Indtryk har været for Husmødrene.

Skal vi nu se paa Sagen i tørre Tal blev Forholdet for de 187 Ansøgere saaledes: 32 trak sig tilbage. Grundene var forskellige, f. Eks. Sygdom i Hjemmene. Tidspunktet passede ikke med andre Forhold, f. Eks. vilde flere gerne have været ud inden Skoleferierne, men vi var jo kommet sent igang, 7 undlod at svare. 12 blev henvist til Mødrehjælpens Koloni paa Kagerup, idet de havde Børn under 2 Aar, ogsaa et af de Problemer, der maa vises særlig Opmærksomhed, 2 blev afslaaet. De 134 imødekomne Ansøgninger fordeltes saaledes: **51 paa Bloksborg**, 58 i private Hjem, 25 fik udelukkende Rejsepenge. I Sverige er man meget inde paa at give Rejsepenge og i mange Hjem, vil det have stor Betydning om saadan kan ydes, da Moderen og de smaa Børn ofte kan komme ud for et forholdsvis ringe Rejsebeløb hos Familie eller Bekendte. Selvfølgelig ordnes dette under en vis Kontrol. Der blev ydet hel eller delvis Rejsehjælp til 73 af de 109 Husmødre, der rejste til Feriestederne. Lægges hertil de 25, som alene fik Rejsehjælp, blev der altsaa ydet Rejse til i alt 98 Husmødre d.v.s. 73,1 pCt. af de Ansøgere som fik Hjælp.

Aldersfordeling for 182 Ansøgere, der havde opgivet Alder: 7 under 25 Aar, mellem 25 og 40 var 92 og over 40 Aar var 84. — Her melder samme Vanskelighed sig som ved de svenske Forsøg: de ganske Unge har vanskeligst ved at komme ud, grundet paa de smaa Børn.

Fordelingen mellem Provins og Hovedstad viste sig at være nogenlunde ligelig, idet 86 (46,9 pCt.) var fra Provinsbyer og 94 (51,0 pCt.) fra Storkøbenhavn — Resten (2,1 pCt.) fra Landdistrikter. Husmødrene paa Landet maa have Ferie paa en anden Aarstid. D.K.s Vinterkursus for Landbokvinder har allerede givet Stof til dette Arbejdes Løsning, og Problemet maa ogsaa tages op af Udvalget for Husmoderferie.

Af de 183, der havde opgivet ægteskabelig Stilling, var 130 (71 pCt.) gifte, 5 ugifte (2,7 pCt.), 13 fraseparerede, 10 (5,5 pCt.) fraskilte, 25 (13,7 pCt.) Enker.

Husmoderens Stilling var i 184 Tilfælde opgivet saaledes: 138 (75,0 pCt.) arbejdede i Hjemmet, 4 faglærte (2,2 pCt.) og 42 ufaglærte (22,8 pCt.)

De 187 Ansøgere havde tilsammen 573 Børn under 15 Aar, d.v.s. 2,6 Barn pr. Ansøger. De 134 udsendte havde ialt 136 med paa Ferie og af disse 136 var 24 under 2 Aar, 111 mellem 2 og 7 Aar og én var over 7 Aar (henholdsvis 17,6 — 81,6 og 0,8 pCt.)

Indtægten var opgivet for 185 og fordeler sig saaledes: Under Kr. 3,000 havde 94 (50,8 pCt.). Mellem 3 og 6,000: 87 (47,0 pCt.) og 4 (2,2 pCt.) havde over 6,000. Hertil skal bemærkes, at vi, ligesom i det svenske Arbejde, ikke har villet sætte nogen bestemt Indtægtsgrænse, men har rettet os efter de forskellige Forhold, der kan spille ind i et Hjemms Økonomi.

Adskillige andre Spørgsmaal saasom Mandens Stilling og eventuelle Arbejdsløshedsperioder, Husmoderens Helbredstilstand, Spørgsmaal om, hvor mange der tidligere havde holdt Ferie, hvor mange der selv kunde yde Tilskud til Rejse eller Ophold, hvor mange der kunde medbringe Sengelinned o.s.v. er belyst gennem den Statistik, som 2 af Udvalgets Medlemmer, Nina Andersen og Gudrun Palsmar har udarbejdet og vil forhaabentlig sammen med det øvrige Materiale tjene som Belysning af Behovet for Husmoderferie, saaledes at vi her i Landet ligesom i Sverige kan faa Loven om Husmoderferie gennemført.

## Den Suhrske Husmoderskole

Statsanerkendt

Pustervig 8 . København K.  
Tlf. C. 8053 . Kontortid 10-16

2-aarigt Kursus til Uddannelse af Hus-  
holdningslærere og 3-10 Maaneders  
Husholdningskursus begynder September

Program sendes

Den Suhrske Husmoderskole

Statsanerkendt

2-aarigt Kursus

til Uddannelse af Husholdningslærere

## Krogerup Højskole

pr. Humlebæk

Vinterskole for mandlige og kvindelige  
Elevener fra November til Maj.

Program faas gennem Ungdomsorgani-  
sationerne eller direkte fra Skolen.

Hal Koch

Krogerup Højskole pr. Humlebæk

Vinterskole for mandlige og kvindelige Elevener  
fra November til Maj

## Nyborg Gymnasium's

statsunderstøttede Skolehjem for Piger

optager efter Sommerferien Piger i mat.  
og ns. Gymnasium, evt. Møllemskolen  
Betaling for fuldt Ophold: 800—1800 Kr.  
aarlig og Skolepenge: 45—240 Kr. aarlig,  
begge Dele rettende sig efter Forse-  
rens skattepligtige Indtægt. — Brochure  
sendes.

K. Stenbjerre,

Rektor i Nyborg Gymnasium, Tlf. Nyborg 217

Nyborg Gymnasium's

statsunderstøttede Skolehjem for Piger.

Betaling for fuldt Ophold: 800-1800 Kr. aarlig

og Skolepenge: 45-240 Kr. aarlig

begge Dele rettende sig efter

Forsørgere's skattepligtige Indtægt.



Mariekijs - et kendt dansk produkt

Vil man spørge, hvilke af de 3 Ferieformer, vi efter de foreliggende Erfaringer bedst vil kunde anbefale, saa maa Svaret blive, at det er ganske individuelt. Nogle finder sig saa glimrende tilpas mellem andre, nyder dét at være med i det kammeratlige Samvær, som det, der var paa **Bloksborg**, og hvor der ikke var den mindste Misstemning. Andre vil helst være i Hjem og mærke den mere personlige Hygge og en tredje Kategori kan kun tænke sig Ferie blandt "sine egne" og vil være lykkelig for blot at blive hjulpet med Rejsepenge.

Dog maa tilføjes, at ud fra det Synspunkt, at man gerne vil have et Instrument med samfundsopdragende Toner for den Kategori af Medborgere, som de Husmødre er, der ikke i deres daglige Tilværelse har Lejlighed til at komme i Kontakt med Samfundets Problemer og med Spørgsmaal, der kan have aandelig Værdi for dem selv og deres Omgivelser, saa kan man ikke faa noget bedre end netop Formen i Hold. Som et Bevis paa Betydningen af disse Ophold, kan nævnes, at et af Holdene vedtog at holde indbyrdes Forbindelse vedlige, og har taget et Studiekredsarbejde op.

Da Udvalget mødtes efter Sommerens Forsøg, var der en enkelt Stemme for at nedlægge Arbejdet - overgive Materialet til Ministeriet og saa forvente de Midler, der er nødvendige, da det, som ganske rigtigt er, kun er et Faatal man kan faa ud i Forhold til Omkostninger og Arbejde, men denne enkelte sluttede sig dog alligevel til de øvrige, der mener, at selvom ogsaa næste Sommer skal staa i Forsøgets Tegn og med mange Besværligheder, saa hellere dette end slippe det nu begyndte. Saa bliver der Tavshed om Sagen og dermed lukkes for Mulighederne for at faa nedsat en Kommission nedsat til Behandling af Spørgsmaalet om Lovgivning i Lighed med den svenske.

For at skaffe Midler til Arbejdet, maa Socialministeriet igen søges om Støtte samtidig med at det private Initiativ stadig holdes interesseret. Spørgsmaalet om Sparemærker til Husmødrene maa undersøges. I "Kritiktimerne" paa **Bloksborg** udtalte Husmødrene sig saa absolut for denne Tanke, da de derved selv faar Adgang til at yde saa meget, som det nu er dem muligt. Mærkedag o. lign. til Hjælp for Økonomien er maaske ogsaa Udveje, der maa tages op til Undersøgelse.

Iøvrigt vil der være Brug for alle Kræfter. Enhver, der vil interessere sig for Spørgsmaalet, vil kunde være til Hjælp. Organisationernes Kredse kan Landet over faa Glæde af at tage Arbejdet op, nu hvor der er et Materiale at arbejde med.

---

Som Afslutning paa denne Beretning vil jeg, da jeg nu afgaar som Formand, gerne udtale, at det har været en glædelig og inciterende Opgave at arbejde med. Jeg er taknemmelig over, at man har vist denne Tillid, og jeg beklager, at jeg ikke ser mig i Stand til at fortsætte. Det er iøvrigt med stor Tillid, jeg overgiver Arbejdet til den nye Formand, Socialraadgiver og Forsørgssekretær Fru Gudrun Palsmar, der har været mig en god Støtte i Arbejdet, og som gennem sit mangeaarige Arbejde i Mødrehjælpen har de Forudsætninger, der skal til. Jeg ønsker den nye Formand, saavel som Udvalget og Sagen i sin Helhed al mulig Held og Lykke.

Margot Petersen.

DANSK KVINDESAMFUNDS FORMAAL ER: at udvikle og dygtiggøre Kvinden til den Indbyrdsige Borgers Ansvar og Arbejde, at arbejde for Gennemførelsen af Kvindens fulde Ligestilling med Mænd i Familie, Samfund og Stat, at forbedre Kvinders og Børns Kaar, særlig ad Lovgivningens Vej.

LANDSFØRMAND: Ingrid Larsen, Slotsvænget 10, Hillerød, Tlf. Hillerød 981. Træffes paa D. K.s Kontor hver Tirsdag Kl. 14-16

KONTORET: Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsensgade 8-10, København K. — (Telefontid 11-15)

KONTORTID: 10-16, Lørdag 10-13. Tlf. BYen 7837, Girokonto 1967



## Ingen vandrer ustraffet...

Der har altid hersket lidt Mystik omkring Morfinismen. Hvor stort et Ansvar har Lægen? Hvorledes reagerer svage Karakterer overfor Fristelsen? Hvilke Kvæler gennemgaar Patienten under en tvungen Afvæningskur?



Dette interessante Emne behandler Forfatteren

### P. Tolderlund-Hansen

i en Roman om en ung Kvinde, der oplever en Skuffelse i Kærlighed og derved for første Gang stifter Bekendtskab med Morfinen. Bogen er et aktuelt Indlæg i Diskussionen om Morfinproblemet, men først og fremmest en gripende Skildring af en Kvindeskæbne.

250 Sider — 10 Kr

JESPERSEN og PLO

Roman om en ung Kvinde, der oplever en Skuffelse i Kærlighed og derved for første Gang stifter Bekendtskab med Morfinen.

- dengang morfinisme i dag narkomani -



- man kunne også nyde en kop kaffe -  
- forstærket med Rich's !

Og vi hygger os i **Karnappen**  
15 844 Bordbestilling 15 844  
Kvindernes Bygning,  
Niels Hemmingsensgade 8-10 København

- eventuelt på Restaurant Karnappen -  
- i Kvindernes Bygning i København !



FAA DEN HOS KØBMANDEN

- og så en sidste stærk annonce-hilsen fra Vejen !



Henry Olsen

## Hvordan faar man bedst klarhed over seksualproblemer

Dansk læge gør en indsats

Mennesker, der er uoplyste om konfliktens elementære spørgsmål, mas ofte bøde for deres uvidenhed ved at leve et forfælet liv. — Nogle lever i ulykke ig. ensomhed, andre oplever brud med den forlovede eller et ægteskab, der kun udvikler sig til en plage . . .

Mange menneskers uheldige liv bunder i uvidenhed — ofte netop indenfor det kønlige. Derfor er oplysning over en bred front påkrævet paa dette område. Et forsøg er her gjort . . .

"Paa 464 sider lykkes det den danske læge Henry Olsen at samle de rigtige svar på praktisk talt alle de seksualproblemer, der kan melde sig for det almindelige menneske — det være sig mand eller kvinde. Denne bog, "En Læges Vejledning", er vel den bedste seksualhaandbog, voksne mænd og kvinder kan eje. Der er over 4000 henvisninger i registret".

De bør i Deres egen Interesse erindre Ekspresforbindelsen over Kalundborg-Aarhus. Daglig Forbindelse i hver Retning — store moderne Motorskibe med komfortabel Indretning

**STATSBANERNE**

- og mange jydere rejse til København gik over Kalundborg -

Tekst og annoncer  
- fra en digitaliseret kopi -  
- af tidsskriftet Kvinden og Samfundet årgang 1947 -  
- er ikke ændret -  
- men søgt gjort mere tydelige end kopien -  
- som den vises i internet-versionen -  
- på adressen: -

"statsbiblioteket / nationalbiblioteket / kvindehistoriske kilder".