

## **"Alfa"s 35 Aars Jubilæum**

( Avisartikel 1932 )

### **En Tale af Bestyrelsens Formand**

Ved "Alfa"s 35 Aars Jubilæumsfest forleden holdt Bestyrelsens Formand, Dir. *P. Lauridsen*, Kolding følgende Tale:

Naar jeg som en af de ældre i Aften ser ud over denne Forsamling, saa er der forholdsvis faa, man kan føre tilbage til den Tid, da "Alfa" begyndte sin Virksomhed; men dette er jo i Grunden ikke saa mærkeligt, da 35 Aar er en forholdsvis lang Tid; dog gaar Tankerne for den, der har været med fra den første Tid, tilbage, og uvilkaarligt kommer man til at tænke paa de Mænd, der dannede den første Bestyrelse – disse store og stærke Mænd som *Joh. Lauridsen*, Justitsraad *Clausen*, Hofapoteker *Müller* og Professor *la Cour* var, er alle gaaet bort, og jeg, der var det yngste Medlem af denne Bestyrelse, er den eneste, der er tilbage, og som det er gaaet Bestyrelsen, er det i Grunden ogsaa gaaet med de fleste af de Mænd, der kom til at virke i "Alfa"s Tjeneste, dog ser jeg her i vor Mitte enkelte af de Mænd fra den første Tid og vil ikke undlade at nævne en Mand som min gamle Skolekammerat *Jens Lund* og Fyrbøder *Kjær* og flere, der stadig er i Virksomhed inden for "Alfa"s Mure, og en Mand som vor gamle Fabriksmester *Jensen*, der ogsaa er til Stede her, vil jeg særlig mindes, eftersom han var den, der hver Dag i mange Aar satte Hjulene i Gang paa Fabrikken, og paa hvis Skuldre der hvilede saa overordentlig meget. For nogle Aar siden trak han sig tilbage og har nu en Stilling paa vort Hovedkontor i København. Ved en saadan Jubilæumsfest som denne kan man ikke andet end mindes de gamle Pionerer; men "Alfa" er vokset sig stor i disse 35 Aar, og den staar nu som en af de førende Fabrikker her i Landet, selvstændig og uafhængig og kun med dansk Kapital, og derfor vil jeg i Aften særlig bede de unge saavel som de ældre Arbejdere og Funktionærer i Fabrikken og paa Kontoret og vore Sælgere ud over Landet, vore Medhjælpere paa Fabrikkerne i Esbjerg, Aalborg og Nykøbing Falster: lad os i Tankerne hver især give hinanden Haandslag paa, at vi alle efter bedste Evne vil virke for ikke alene at fæstne, men ogsaa udvide den smukke Stilling, "Alfa" indtager inden for dansk Margarineindustri, at vi stadig kan holde Fanen saa højt, at "Alfa" altid kan vedblive at være en selvstændig, førende, dansk Virksomhed med dansk Kapital, og at den altid kan vedblive at være Midtpunktet for de mange gode danske Hjem, hvis Velfærd er afhængig af "Alfa"s Fremtid, og at Byen Vejen, der i høj Grad er interesseret i, at denne Virksomhed, uafhængig af nogen anden Virksomhed, vedblivende har sit Hjemsted i Vejen.

---

### **Vor Egn**

( Avisartikel 1937 )

### **40 Aar paa "Alfa"**

### **En veltjent Mand forlader Arbejdet**

Tiden gaar, og særlig den ældre Slægt i Vejen har maaske lidt vanskeligt ved at tænke sig, at det nu snart er 40 Aar siden, Margarinefabrikken "Alfa" (den Fabrik, som har haft saa stor økonomisk Betydning for Byen) begyndte sin Virksomhed. Og dog er det Tilfældet. Man kan bedst se det paa de gamle Arbejdere, som nu begynder at gaa fra Borde. 1. Oktober forlod *Henrik Stenfath* og Kærnemester *S. P. Holden* denne Arbejdsplads, og den 4. November trækker *Jens Lund* sig tilbage.

*Jens Lund*, der til Januar fylder 72 Aar, er vort Bysbarn, født i Borgergade i det Hus, som nu ejes af Malermester *Kr. Nielsen*, og han hører i høj Grad til de selvhjulpne Mennesker, idet han allerede inden han var fyldt 7 Aar, kom ud at tjene, og det er derfor interessant at høre ham fortælle Oplevelser fra den Tid.

## Brændevin og "stærk Eddike"

Den første Plads, han havde, var hos *Poul Høker*, der havde den Ejendom, der nu bebos af Gartner *Junker*. Der var foruden det lille Landbrug tillige Købmandshandel uden Spiritusbevilling, men det var Kunderne indforstaaet med, saaledes, at naar de vilde købe en Flaske Brændevin, maatte de forlange en flaske "stærk Eddike". Det gjorde nemlig samme Virkning. *Jens* blev dog ikke længe i denne Plads, men søgte over paa den anden Side Kongeaaen, hvor han indtil Konfirmationen havde Pladser i Skodborg, Skudstrup, Fælled og Terp, det sidste Sted var han i tre Somre, om Vinteren var han hjemme og gik i Skole.

Efter at være bleven konfirmeret af Pastor *Svejstrup*, rejste han atter til Sønderjylland og var i 3 Aar i Røjbøl, Øster Lindet, og derfra kom han i Tjeneste hos Købmand *Vinding* i Vejen, der i de Aar drev et større Landbrug og havde en Besætning paa 10 Køer og 2 Heste. *Vinding* ejede et større areal paa Vestermarken og ligeledes paa Vejen Østermark. Bønderne var ikke fri for at være noget misundelige paa *Vinding*, fordi han altid havde en god Avl; men det kom af, at han brugte Kunstgødningen i stor Stil – som Købmand kunde han jo faa det billigere.

Efter igen at havde haft flere Pladser i Sønderjylland, bl. a. hos Amtsforstander *Karl Koch*, Mariegaard, Jels, en Gaard, der nu er udstykket Husmandsbrug, søgte *Jens* atter tilbage til Moderlandet og fik Plads paa Grønvang, hvor han var i to Aar, det sidste Aar som Forkarl. Og derfra lod han sig fæste til Enggaarden i Gjesten og senere til Kærholm. Saa fik han Arbejde paa *Johannes Lauridsens* Teglværk i Vejen, der laa der, hvor nu Trælasthandelen har sit Lager.

## De lyseblaa Gendarmer

Det var i Provisorieaarene. Vejen var bleven besat af 5 lyseblaa Gendarmer, og de var ikke særlig vellidte, hvilket skyldes, at det store Flertal af Befolkningen var venstrestillet og sluttede op om den store Folkefører *C. Berg*. Det gav ofte Anledning til Smaaskærmydsler, og en Aften, Teglværksarbejderne havde faaet lidt "Blus paa Lampen", trak det op til Uvej. Arbejderne var lidt højroastede, og da de stødte sammen med Gendarmerne, saa det lidt truende ud, men *Jens Lund* tog resolut to af de lyseblaa og stak dem ud i stiv arm, og saa skete der for resten ikke andet. Kromanden kom nemlig til Stede og laasede Gendarmerne inde, og de fik ikke Nattegn den aften. Men da Gendarmernes Ære var bleven krænket, blev Sagen indberettet til højere Vedkommende, og nogle Dage derefter blev *Jens Lund* tilsagt i Audiens hos Herredsfoged *Friis* i Holsted og maatte vedtage en Bøde.

For nu ikke at faa mere Ballade med de lyseblaa, snørrede *Jens Lund* sin Randsel og rejste til Korsør, hvor han fik arbejde paa Slagelseegnen. Denne Rejse havde nu ogsaa en anden Aarsag. Mens *Jens Lund* var i Gjesten, traf han sammen med *Kjerstine* fra Landsgrav ved Slagelse, og de to fik Interesse for hinanden. Efter et kort Ophold paa Sjælland bosatte de sig i Vejen og blev gift i 1893. I de første Aar derefter var *Jens Lund* i Sæsonen beskæftiget som Formand ved Tørringen af Cikorierødder paa den nu nedlagte Fabrik "Nørrejylland". Og da "Alfa" begyndte sin Virksomhed, tog *Johannes Lauridsen* sin gamle Forkarl med, og i de snart forløbne 40 Aar har *Jens Lund* ikke skiftet Plads.

Endvidere skal nævnes, at *Jens Lund* har været stærkt interesseret i Byens Udvikling og er Aktionær i Teknisk Selskab samt Anlægget og den gamle Sportsplads. Han har været Bestyrelsesmedlem i Sygekassen i ca. 25 Aar. Sportsforeningen i Vejen har i *Jens Lund* haft en god Mand, han har været en sikker Tilskuer ved de fleste Sportskampe i Vejen, og var der en Spiller, der skulde have en Tilrettevisning, saa oplod *Jens Lund* sin kraftige jydsk Røst.

Dette Ægtepar, som altid har været hjælpsomme overfor andre, har mange Venner, som haaber paa, at de endnu i mange Aar maa faa Lov til at leve og virke som hidtil.