

VESTSLESVIGS TIDENDE

DAGBLAD FOR TØNDER BY OG AMT

Nr. 36.

Lørdag den 11. Februar 1928.

60. Aarg.

Vestslesvigs Tidende (1882-1961) - Lørdag den 11. Februar 1928.

Frøken Jenny la Cour død.

»Tante Jenny«, der banede Vej for Fælles-
skolen paa Askov og bragte Vævningen
til Ære igen.

I Onsdags rygtedes det hurtigt paa Askov, at »Tante Jenny« var afgaaet ved Døden. Skønt Døden kom som en Befrielse for den gamle Dame — hun havde været svagelig i de senere Aar, og i de sidste Maaneder indtraf den ene Hjerneblødning efter den anden —, er det alligevel vemodigt for de mange, der har kendt det gamle Askov, at høre, at den Kvinde, der banede Vej for Fællesskolen og søgte at elske Vævningen frem igen i danske Hjem, ikke er mere.

Jenny la Cour var født paa Jægergaarden ved Aarhus den 20. Maj 1849 som Datter af den kendte Landmand Laurits Ulrik la Cour. I 1872 kom hun første Gang til Askov som Sommerpige, og i 1876 vendte hun tilbage, til Dels som Hjælpelærerinde.

Sammen med sin Broder, Naturforskeren Poul la Cour, var hun i Italien 1875—76. Da Poul la Cour kort efter, at han var flyttet til Askov, mistede sin første Hustru, Hulda Barfod, overtog Jenny Ledelsen af sin Broders Hus.

I Onsdags rygtedes det hurtigt paa Askov, at "Tante Jenny" var afgaaet ved Døden. Skønt Døden kom som en Befrielse for den gamle Dame - hun havde været svagelig i de senere Aar, og i de sidste Maaneder indtraf den ene Hjerneblødning efter den anden -, er det alligevel vemodigt for de mange, der har kendt det gamle Askov, at høre, at den Kvinde, der banede Vej for Fællesskolen og søgte at elske Vævningen frem igen i danske Hjem, ikke er mere.

Jenny la Cour var født paa Jægergaarden ved Aarhus den 20. Maj 1849 som Datter af den kendte Landmand Laurits Ulrik la Cour. I 1872 kom hun første Gang til Askov som Sommerpige, og i 1876 vendte hun tilbage, til Dels som Hjælpelærerinde. Sammen med sin Broder, Naturforskeren Poul la Cour, var hun i Italien 1875-76. Da Poul la Cour kort efter, at han var flyttet til Askov, mistede sin første Hustru, Hulda Barfod, overtog Jenny Ledelsen af sin Broders Hus.



I fire Somre. 1882—85, var hun Haandgerningslærerinde paa Askov. Da hændte det, skriver Frederik Schrøder i et smukt Eftermæle i »Vestkysten«, en Juledag 1885, at en vestjysk Pige spurgte hende om, hvor hun kunde faa videre Uddannelse, da Askov ikke gav udvidet Undervisning for unge Piger, og til København vilde den paagældende ikke. Spørgsmaalet drøftedes med Hr. og Fru Schrøder, og da sidstnævnte havde tænkt sig lidt om, udbød han:

»Se, derhenne ligger nu Anders Petersens Hus ubeboet, der kunde jo blive Plads, og her er Jenny la Cour, som mulig vilde være villig til at danne Hjem for de unge; kunde de to føres sammen, tror jeg, vi begynder.«

Og faa Dage efter bekendtgjordes det, at Askov aabnede en Afdeling for kvindelige Læringer paa Vinterskolen fra Oktober. Der meldte sig straks flere, end »Veum« dengang kunde rumme, nemlig 22 flinke unge Piger.

I Sommeren 1888 deltog Jenny la Cour paa »Hvilan« Højskole i Skaane i et Kursus i Vævning. I de følgende Aar gav hun privat Undervisning i Vævning; men fra 1891 kom disse Kursus til at gaa i »Dansk Husflidsselskab's« Navn under hendes Ledelse. Der er som oftest afholdt to Kursus paa fire Uger hver om Sommeren. 1895 byggede hun af Træ i svensk Stil »Vævehuset« i sin Have.

Da den første Vinter gik saa godt, blev »Veum« købt af Frøken la Cour, og da Elevtallet fordobledes den næste Vinter, blev der bygget en Fløj til. Frøken la Cour blev ved op til Støvets Aar at være Haandgerningslærerinde paa Skolen om Vinteren. Paa mageløs Maade kunde hun gaa op i de unge Pigers Interesser, ikke mindst dele deres uskyldige Fornøjelser.

I fire Somre 1882-85, var hun Haandgerningslærerinde paa Askov. Da hændte det, skriver Frederik Schrøder i et smukt Eftermæle i "Vestkysten", en Juledag 1885, at en vestjysk Pige spurgte hende om, hvor hun kunde faa videre Uddannelse, da Askov ikke gav udvidet Undervisning for unge Piger, og til København vilde den paagældende ikke. Spørgsmaalet drøftedes med Hr. og Fru Schrøder, og da sidstnævnte havde tænkt sig om, udbød han:

"Se, derhenne ligger nu Anders Petersens Hus ubeboet, der kunde jo blive Plads, og her er Jenny la Cour, som mulig vilde være villige til at danne Hjem for de unge; kunde de to føres sammen, tror jeg, vi begynder."

Og faa Dage efter bekendtgjordes det, at Askov aabnede en Afdeling for kvindelige Læringer paa Vinterskolen fra Oktober. Der meldte sig straks flere, end "Veum" dengang kunde rumme, nemlig 22 flinke unge Piger.

I Sommeren 1888 deltog Jenny la Cour paa "Hvilan" Højskole i Skaane i et Kursus i Vævning. I de følgende Aar gav hun privat Undervisning i Vævning; men fra 1891 kom disse Kursus til at gaa i "Dansk Husflidsselskab's" Navn under hendes Ledelse. Der er som oftest afholdt to Kursus paa fire Uger hver om Sommeren. 1895 byggede hun af Træ i svensk Stil "Vævehuset" i sin Have.

Da den første Vinter gik saa godt, blev "Veum" købt af Frøken la Cour, og da Elevtallet fordobledes den næste Vinter, blev der bygget en Fløj til. Frøken la Cour blev ved op til Støvets Aar at være Haandgerningslærerinde paa Skolen om Vinteren. Paa mageløs Maade kunde hun gaa op i de unge Pigers Interesser, ikke mindst dele deres uskyldige Fornøjelser.