

# ASKOV JUNIOR Sommerlejr

1  
9  
8  
8

PAULEN  
GÅRD



## LEJRAVISEN.

Søndag d.3-7 1988.

Afgang fra spejderhuset kl.17<sup>30</sup> - vores længe ventede lejrtur kan tage sin begyndelse.

Turen til færgen i Hirtshals foregik i HØJT humør, med korsang og vitser af den pænere slags.

Ankomst HIRTSHALS kl. 23<sup>00</sup> afgang ca. 0<sup>30</sup> - alle fik en liggestol hvor man kunne sove, de fleste sov ikke, men alle var stille og rolige, så ingen medpassagerer kunne føle sig generet af vores mønsterspejdere!

Ankomst Kristianssand kl. ca. 6<sup>00</sup>.

Mandag d. 4-7. Første dag i Norge.

Vejret ---- uf, det regnede, nærmere betegnet, det styrtede ned.

Turen fra Grovane til Paulengård.

Fra Grovane og op til Paulengård blev vi befordret med et veterantog, vi rejste faktisk på 1.klasse anno 1860, en meget fin tur.

Ankomst til "vores gård" kl. ca. 9<sup>00</sup>. De voksne følte sig efter et døgn uden søvn, noget trætte, og foreslog et lille hvil i vores veletablerede sovegemakker, men ak nej! vores gæve spejdere ville ud at opleve Norge.

Sovesalen, som altså er en lade, indrettedes primitivt, sådan da - hvem indtager en tilstedeværende gammel sofa? Uffe og Inger.

Hvem medbringer mon "dobbeltsengen"? spørg Frede P. mon han venter besøg af en Norsk jente?

Dagens oplevelser iøvrigt:

Hvem kan mon finde på at gå i elven - med tøj på -? René, hvem ellers. Le derne må jo som sædvanlig klare mange forskellige opgaver, selv når sovesalen indrettes med tov og hele baduljen, ja, ingen kunne være i tvivl om, at her foregik en boksekamp på højt plan - hvem klarede dommerjobbet - gæt selv - Uffemanden. Boksernes navne, ja vi må jo nævne en vis René og store STYGGE

Michael J. Bokseringen er fjernet og kammeratskabet genoprettet.

Meddelelser fra Førstehjælpen:

Lidt småskader og et enkelt øksehug, vedkommende patient så iøvrigt meget VOKSEN ud.

Vejret: sidst på dagen blev det solskinsvejr.

Aften: Vi glæder os til at få besøg af de Norske spejdere.

Tirsdag d. 5-7:

Vi havde som tidligere omtalt besøg af junior spejderne fra 1.Vennesla om aftenen d. 4-7, en flok gæve gutter med deres ledere. Bjarne Grundetjern, som er chef på stedet, var meget begejstret for vores spejders underholdning. Vi fik en platte, plus korpsmærker, som senere vil blive uddelt til de deltagende spejdere fra Askov.

Der blev ro i sovesalen ca. kl. 23<sup>00</sup> da vi ledere ville gå i seng, det skal dog siges, at der faldt et par spredte bemærkninger, men alle mand sov til kl. 7<sup>30</sup>, selv Karl vågnede først på det tidspunkt.

Dagen starter med regnvejr, og vi skal en tur til Grovane.

Vi tager regntøjet på, altså dem der har noget, Uffe nøjes med sin berømte paraply. Da vi når til Grovane, skinner solen, regntøjet afleveres i bussen, vi ser i postkassen om der er breve til os, men ak nej, så hurtigt arbejder postvæsenet ikke, så vi går over for at se Settedalsbanen.

Derefter tager vi en tur i bus rundt i byen, bla. til Torvet, hvor der handles ind. På hjemturen bæres varerne på skift af alle. Kl. 13<sup>00</sup> når vi tilbage til Paulen. Madholdet går igang under kyndig vejledning af Else og Inger, de øvrige spejdere går en tur i vandet, sammen med de øvrige ledere.

Eftermiddagens store oplevelse består i en travetur i fjeldet ca. 100 meter over Paulen, og det begynder selvfølgelig at regne.

Uffe har heldigvis sin paraply med, det hjælper dog ikke for våde fødder, men det problem har alle deltagere nu inden vi når tilbage til lejren, for stier i Norge består jo nærmest af vandløb, så da vi ankom til Paulen, gik vi i vandet, med sko på, på den måde blev de da rene.

Under omklædning i soveposen, går naturen over optugtelsen hos et par af drengene, og Emma mister soveposen. Frede Pøder griber dog hurtigt ind og stopper kampen.

Aftenens menu består af spejderragout, som sættes til livs i store mængder. I skrivende stund meddeles det, fra sædvanligvis pålidelig kilde, at Ole Johansen har taget sig et ufrivilligt bad, idet han gled på fjeldet, og rutshede på numsen ned i vandet.

#### Onsdag d. 6-7:

Morgenvækning: Dagen startede klokken 6<sup>00</sup> uf-uf, Karl den morgenfriske, udstødte nogle gevaldige brøl, samtidig med at træskoene blev hamret hårdt i gulvet, spejderne troede nærmest at laden var på sammenbrudets rand.

Vejret: Silende regn fra morgenstunden, men heldigvis klarede det op, inden vi forlod lejren. Resten af dagen var det prima vejr med solskin.

#### Bustur til Dalen og Eidburg stavkirke.

Vi forlod lejren kl. 10<sup>00</sup> i højt humør. Bussen blev indtaget, og turen gik mod Dalen, med den flotteste korsang, de "Punger" er fantastiske til at underholde, selv om stilen blev lidt vovet efterhånden. Naturen var storslået, og der er nok ingen på nuværende tidspunkt, som ikke ved hvad et "hårnålesving" er, for som børnene sang, "bakke op og bakke ned" sådan gik det hele dagen igennem, men vi havde jo en rutineret chauffør, så alle var rolige og trygge.

Sneen fik vi også set. Frede Jørgensen kunne faktisk se sne helt

nede i 100 meters højde. Det var dog det mest flydende sne, vi andre nogensinde havde set.

Klokken 15<sup>30</sup> nåede vi endelig Eiedburg Stavkirke, hvor vi var så heldige, at der var guide stillet til rådighed, det mindre heldige var, at Jens fik smækket gitterporten ind til kirken, så halvdelen af gruppen var låst inde. Uffe klarede problemet ret hurtigt, ved at fremskaffe en nøgle.

Fra stavkirken gik vi over for at se Eiedburg museum, hvilket var en oplevelse i sig selv.

Hjemturen: Klokken 17<sup>00</sup> gik turen hjemad. Vi kunne ret hurtigt vurdere, at turen hjem ville tage omkring 4-5 timer, og madpakkerne var forlængst fortæret, så vi gjorde stop ved en såkaldt pølsevogn, det var ellers et problem at finde en sådan, Nordmændene er nok ikke vandt til at fortære sådanne måltider, men ved 19<sup>30</sup> tiden lykkedes det endelig, og det gjorde stor lykke. Resten af turen foregik under højlydt sang, kun en enkelt måtte have gang i plastikposen, ellers ingen køresyge.

Klokken ca. 21<sup>30</sup> nåede vi Paulengård, hvor vi hurtigt fik stablet et måltid på benene, "frikadeller/grønærter og gulerødder. Der blev ret hurtigt ro i sovesalen, undtagen da lederne skulle til køjs. Karls sovepose var på en eller anden måde begyndt at avle græs og blade. Det er her umuligt at gengive, hvad den gode Karl sagde af underlige lyde. Frede J. mente, der var grøntfodder til en ged hele vinteren igennem. Vi voksne er meget spændte på det næste udspil.

Torsdag d. 7-7:

Dagen startede et par timer tidligere for "STORSPEJDERNE", som måtte gå til nærmeste "landhandel" (10 - 12 km.) efter mælk. Turen startede med et par tordenbrag og en strid regnbyge, efter en tur på vildspor fandt de vejen og blev hyldet ved hjemkomsten, med løfte om 20 km. mærket i guld.

Efter morgenmaden startede dagens slåskamp på "loftet", efter kampen blev middagsmaden lavet og spist.

Efter maden, pakkedes håndbagagen, og turen gik op til bussen, for at køre til Kristianssand Dyrepark, hvor juniorspejderne fik en spændende dag. Ved 20<sup>30</sup> tiden gik turen atter tilbage til lejren. Efter aftensmaden var det efterhånden sengetid, hvor Else læste "dagens tekst" for spejderne.

Karl fiser stadig rundt hele dagen lang, som en på 17.

Frede J. fiser bogstavelig afsted.

Else den stakkel, har fået "lejrkuller" så hun idag gik i bad.

Torsdag aften d. 7-7: Tillæg til ovenstående.

Vi kom hjem fra dyreparken, hvor vi havde besøgt nogle "slægtninge", børnene fortalte senere, de mente det måtte være ledernes slægtninge, da de havde langt hår i hovedet, ligesom Frede P. "chimpanserne".

Kl. ca. 23<sup>00</sup>, blev der sagt godnat til børnene, og alle troede selvfølgelig at de lagde sig til at sove, det viste sig dog lidt senere, da Karl gik over for at hente en gasflaske til vores gaslys, at de bestemt ikke sov, men de var igang med at ordne ledernes sovepladser/poser.

Alt imedens dette foregik, prøvede vi som ledere, at få næste dag lagt i rimelig faste rammer, men vi syntes aligevel også, at børnene skulle have et lille natløb, da de jo udviste en fantastisk energi. Det må siges, løbet blev ret realistisk,

med fund af flere spor, som f.eks. gasflaske - Karls bælte, hat, træsko m.m. og til sidst fandt vi Karl.

Da Karl var fundet, gik vi hjem og holdt en evaluering over løbet.

#### Fredag d. 8-7:

Næste morgen, hvor der stod oprydning i den personlige udrustning, regnede det som sædvanligt, så formiddagen gik med bytning af sokker, underbukser og meget andet.

Klokken 11<sup>00</sup> var sovesalen eller laden så nogenlunde i samme stand, som da vi flyttede ind. Børnene fik at vide at de skulle opføre et par skets til aftenen, når de Norske spejdere kom til vores afslutning. Efter frokosten gik turen til bussen, og ind til Vennesla, for evt. indkøb, dog kun 18 af børnene tog med, 4 ønskede ikke at deltage, så de blev hjemme og gik en tur med Karl. Kl. ca. 16<sup>00</sup> var vi hjemme på Paulen igen, der var så gnatning og oprydning i hele lejren.

Allerede kl. 17<sup>00</sup> kom de første Norske spejdere. Else og Inger havde fået rengøringskuller, så hele huset blev gjort rent.

Karl og Uffe gjorde klar til aftenens underholdning, men regnvejret gjorde, at Karl måtte udvise en vis snilde, så bålet blev overdækket. Der blev stillet Grill op og tændt op, revlsbenene blev grillet, børnene, som havde lavet pinde, fik kød og pølse på, som de så stegte over bålet. De Norske spejderledere havde videooptager med, så der blev rigtigt filmet. Vore spejdere lavede underholdning, som nok overgik både de Norske spejdere og vores forventninger, det var virkelig sjovt, der blev grinet, så tårerne næsten trillede. Uffe har da også hørt fra sædvanligvis velunderrettet kilder, at Else Flansmose har tænkt sig, at optræde i Askov revyen med et nummer, som skulle hedde noget i retning af "en uge som spejderleder og plasterfører", uden tvivl et nummer, som nok skal trække fulde huse.

Lørdag d. 9-7:

Nogle af børnene vågnede tidligt, og gik igang med at pakke deres sidste ting. Klokkeren ca. 9<sup>00</sup> begyndte vi så at vente på veterantoget, der skulle køre os til bussen i Vennesla.

Da den lod vente på sig, gik "storspejderne" den i møde, og Frede P. kunne faktisk høre toget ca. et kvarter før det kom.

Efter vi havde læsset bussen, begav vi os så på vej til færgen i Kristianssand. Da vi var kommet ombord, gik vi op på dækket, hvor vi ventede, til der blev plads i Cafeteriet. Efter vi havde spist, gik børnene så igang med at bruge deres sidste lomme-  
penge.

Efter ankomst til Hirtshals, begyndte så det sidste nap hjemad.

Da vi nåede Viborg, havde Uffe fået spendérbukserne på, så vi gjorde holdt ved et cafeteria, hvor børnene så fik stillet deres sult.

Da vi nærmede os Askov, holdt Else en takketale, med tak for en god sommerlejr, og Uffe takkede yelfortjent Else, fordi hun var taget med til Norge.

Da vi nåede Askov, blev vi modtaget af forældre med Dannebrogssflag, en dejlig velkomst, efter en lang rejse.

En dejlig uge var desværre forbi.

Redaktør: Samtlige ledere.