

# KOLDING SOCIAL-DEMOKRAT

FOR SOCIALISMEN

FRIHED  
LISHED  
BRODESKAB

MOD KAPITALISMEN

Nr. 128

Fredag den 6. Juni

1919

## Grundlovsfesten i Skibelund.

Grundlovsfesten i Skibelund i Gaar havde samlet en Mængde Deltagere, der var vel nok over 5000 Mennesker til Stede.

Højskoleforstander Appel bød velkommen. Han glædede sig over, at der atter i Aar var Gæster fra syd for Kongeaen. Næste Gang vil Grænsepælene være rykket længere mod Syd.

Efter Sangen »I Danmark er jeg født — —«, holdt Professor Høffding et nationalt Foredrag. Han sluttede med et Danmark leve! (Hurra.)

## Grundlovsfesten i Skibelund.

Grundlovsfesten i Skibelund i Gaar havde samlet en Mængde Deltagere, der var vel nok over 5000 Mennesker til Stede.

Højskoleforstander Appel bød velkommen. Han glædede sig over, at der atter i Aar var Gæster fra syd for Kongeaen. Næste Gang vil Grænsepælene være rykket længere mod Syd.

Efter Sangen "I Danmark er jeg født --", holdt Professor Høffding et nationalt Foredrag. Han sluttede med et Danmark leve! (Hurra.)



Man sang »Yderst mod Norden lyser en Ø«, hvorefter Pastor Thomsen holdt Foredrag om Island. Han omtalte den islandske Forbundslov og beklagede den Maade, hvorpaa mange danske havde modtaget denne Lov, der gav Island sin Selvtændighed. Havde alle Danske kunnet glædet sig over Loven, havde det vidnet om Højsind, Frisind og stor politisk Visdom i det danske Folk, her blev nemlig en gammel Uret gjort god igen.

Islænderne er ikke noget chauvinistisk Folk, deres Følelse er lig den, der findes blandt Arbejderne i Danmark. Island er nu i økonomisk Fremgang. Det eneste, de trænger til deroppe, er Folk, der kan leve en hel Million Mennesker paa Øen, med de rige Hjælpekilder, der er. Maatte vi blot opdage, at Islænderne er et

selvstændigt Folk, der hører til Norden, ligesom vi.

Forstander Appel takkede de to Talere.

Fru Appel opfordrede de tilstedeværende Mænd og Kvinder til at yde en Skærv til det sønderjyske Flagfond. Der manglede endnu 3000 Flag, som burde skaffes tilveje!

Festen sluttede med Sang af de kvindelige Elever fra Askov Højskole.

Man sang "Yderst mod Norden lyser en Ø", hvorefter Pastor Thomsen holdt Foredrag om Island. Han omtalte den islandske Forbundslov og beklagede den Maade, hvorpaa mange danske havde modtaget denne Lov, der gav Island sin Selvtændighed. Havde alle Danske kunnet glædet sig over Loven, havde det vidnet om Højsind, Frisind og stor politisk Visdom i det danske Folk, her blev nemlig en gammel Uret gjort god igen.

Islænderne er ikke noget chauvinistisk Folk, deres Følelse er lig den, der findes blandt Arbejderne i Danmark. Island er nu i økonomisk Fremgang. Det eneste, de trænger til deroppe, er Folk, der kan leve en hel Million Mennesker paa Øen, med de rige Hjælpekilder, der er. Maatte vi blot opdage, at Islænderne er et selvstændigt Folk, der hører til Norden, ligesom vi.

Forstander Appel takkede de to Talere.

Fru Appel opfordrede de tilstedeværende Mænd og Kvinder til at yde en Skærv til det sønderjyske Flagfond. Der manglede endnu 3000 Flag, som burde skaffes tilveje!

Festen sluttede med Sang af de kvindelige Elever fra Askov Højskole.