

Ved Anine og Frederik Hansens
Sølvbryllup 31/3 1910

Et kvart Aarhundred randt
fra Dagen, da der fandt
en stille Højtids Sted i fjerne Kirke,
og to med frejdig Tro
derefter satte Bo
med Trang og Lyst til rigt og frugtbart Virke

For denne Trang og Lyst
kom manganen mødlig Dyst
men der kom ogsaa Frugt deraf omsider.
Det kendes vidt i Dag,
hvad deres Arbejdsdag
betød i Tiden, som den nu fremskrider.

Og blev det dem forundt
at virke rigt og sundt -
thi virke sundt, det er jo netop Sagen -
saa er det ligetil,
at vi dem hædre vil
med Sang og "andet Smaat" paa Højtidsdagen.

For hvad der voksed' frem
med Rod i dette Hjem,
vil manges Tak i Dag med deres følge;
det Sindelag, der ej
hver Dag sig baner Vej,
skal ej i Dag som ellers til sig dølge.

Er Vaaren end i Dag
for Jer af andet Slag
end den, I saa for kvart Aarhundred' siden,
saa ligger nok i Gem
for Jer end læng're frem
endnu en Efterslæt i Sommertiden.

Er den saa høstet ind,
endda med frejdigt Sind
I trøstes til: det bedste er tilbage!
Og vi som har Jer kær
med Tak da synger her:
Til Lykke end med mange rige Dage!

Et kvart Aarhundred randt
fra Dagen, da der fandt
en stille Højtids Sted i fjerne Kirke,
og to med frejdig Tro
derefter satte Bo
med Trang og Lyst til rigt og frugtbart Virke.

For denne Trang og Lyst
kom manganen mødlig Dyst
men der kom ogsaa Frugt deraf omsider.
Det kendes vidt i Dag,
hvad deres Arbejdsdag
betød i Tiden, som den nu fremskrider.

Og blev det dem forundt
at virke rigt og sundt -
thi virke sundt, det er jo netop Sagen -
saa er det ligetil,
at vi dem hædre vil
med Sang og "andet Smaat" paa Højtidsdagen.

For hvad der voksed' frem
med Rod i dette Hjem,
vil mange Tak i Dag med deres følge;
det Sindelag, der ej
hver Dag sig baner frem
skal ej i Dag som ellers til sig dølge.

Er Vaaren end i Dag
for Jer af andet Slag
end den, I saa for kvart Aarhundred' siden,
saa ligger nok i Gem
for Jer end læng're fremme
endnu en Efterslæt i Sommertiden.

Er den saa høstet ind,
endda med frejdigt Sind
I trøstes til: det bedste er tilbage!
Og vi som har Jer kær
med Tak da synger her:
Til Lykke end med mange rige Dage!

Tilsendt af Arne Jørgensen, Gjerndrup

Forfatter ukendt