

SØNDAGSBLADET

UGEBLAD FOR LAND OG BY



Den 26. Februar 1911.

Følgeblad til: Hejmdal, Haderslev Dagblad og Nordborg Avis.

20. Aargang Nr. 22.

Unge Sønderjyder. II.

Andreas Grau.

„For de gamle, som faldt,
er der ny overalt,
de vil møde, hver Gang der bliver kaldt.“

Andreas Grau er født i Bro paa Als den 28. Juni 1873 i en gammel dansk alsisk Bondeslægt. Hans Farfar deltog i Treaarskrigen, og det hører til A. G.s bedste Barndoms-minder, naar han om Vinteraftenerne sad paa Farfars Knæ og hørte ham fortælle om sine Oplevelser i Krigen. Disse Minder har præget sig uudslettelig ind i hans Bevidsthed og vist været ret bestemmende for hans Fremtid. Hans Kærlighed til alt dansk og Uvilje mod det fremmede øgedes i høj Grad gennem Skoleaarene hos den ivrig tyske Lærer Bager i Ketting. Andreas Grau har senere i „Flensborg Avis“ givet en særdeles velskrevet Fremstilling af denne Lærers Gerning i Skolen. Denne Fremstilling havde til Følge, at der blev udstedt Arrestordre mod ham og udsendt Stikbreve efter ham, da han netop paa den Tid var paa Rejse i Kongeriget. Han kom tilbage og meldte sig selv paa tre forskellige Steder til de præsiske Politimyndigheder, indtil de endelig satte ham fast. Efter at have siddet i Varetægtsarrest i 8 Dage slap han ud mod en Kautions paa 1000 Mark. Han vandt imidlertid sin Sag. Det blev ved 11 Vidner godtgjort, at hvad han havde skrevet om den tyske Lærer, var den nøgne Sandhed.

Det var A. Graus første Sammenstød med de tyske Myndigheder. Den næste kom kort efter, og i den gik det ham værre. Da dømtes han for en Artikkel i „Dybbølposten“ til

3 Maaneders Fængsel, og han maatte udstaa Straffen i Nymønster. Det var en haard Tur for ham. Han maatte kun skrive og ligeledes kun modtage Brev een Gang maanedlig. Behandlingen var streng, Kosten elendig, og de hygiejniske Forhold slette.



Da A. G. gik i Fængsel var han en ualmindelig kraftig Mand at se paa. Da han 3 Maaneder efter kom hjem, var han næsten ukendelig, saa elendig og ussel saa han ud. Han havde i Fængselstiden tabt 36 Pund i Vægt. Han siger selv, at hans Mave i den Tid fik et Knæk, den aldrig forvinder. A. Graus gode Humør, frejdige Tro og lyse Livssyn formaaede de præsiske Politimyndigheder dog ikke at tage fra ham.

Sin Uddannelse har Andreas Grau faaet paa Skamlingsbankens og Askov Højskoler og under et Par

Aars Læsning hos den kendte Pastor Ring, Taps pr. Kolding. Under dette Ophold kom han ogsaa i Berøring med gamle Johannes Clausen i Vonsild. Han overværede saaledes et Møde i Vonsild Præstegaard den 17. Februar 1905, hvor det nuværende Ungdomsarbejde i Nordslesvig blev grundlagt. Som hans sønderjydske Læremester maa nævnes Red. J. Jessen.

Det var i 1906, at A. Grau første Gang traadte frem som Taler, og siden den Tid har han været flittig brugt baade som Taler og Skribent. Han har holdt en Mængde Foredrag i Kongeriget og er Korrespondent til en Del kongerigske Dagblade. Han er Lokalredaktør for Nordborg af „Dybbølposten“ og Redaktør af „Dansk Samvirke“, et Ugeblad. Han har endvidere skrevet Artikler i „Flensborg Avis“ og været brugt som Agitator for Valgene dernede.

Hans Hovedinteresse er dog knyttet til Ungdomsarbejdet og til Arbejdet i de truede Egne mod Syd. — Han har en egen Evne til baade at tale til og med de unge. — Hans Gerning blandt dem kan derfor faa den største Betydning. Ikke mindre vigtigt er Arbejdet i de truede Egne. Og der skal arbejdes paa en egen Maade, gaas fra Dør til Dør, tales med hver enkelt. Det er noget, A. G. har særlige Evner til og er begejstret for som faa andre.

Andreas Grau er en varmhjertet Idealist, en Agitatornatur. Og han har den usvigelige Tro paa sin Sags Fremgang.

J. P. Mosegaard.

