

Berlingske politiske og Avertissements Tidende
FREDAG MORGEN DEN 16. JULI 1920

Kongens Besøg i Askov.

En Forsamling paa 10,000 Mennesker samles om Kongen i Skibelund Krat.

Askov, Torsdag Aften. (Privat.)

Ogsaa hertil blev Kongens Rejse forsinket — og af samme Grund som Rejsen til Ribe. Majestæten maatte holde i hver Landsby for at tale med Indbyggerne, som flokkedes om hans Vogn, og maatte trykke saa mange som muligt af dem i Haanden!

Først Kl. 5 i Eftermiddags naaede Kongen frem til Askov. Hvidklædte unge Piger dannede Spalier ved Højskolen, og i Gymnastiksalen, hvor Drs. Maj. Kongen og Dronningen samt de to Prinser førtes ind, modtoges de kongelige Herskaber af det samlede Lærerpersonele med Familier.

Efter at et Par Sange var sungne, bød Fru Appel de høje Herskaber Velkommen i en køn, lille Tale, hvori hun henpegede til, at Askov Højskole havde været lidt af en Grænsefæstning. Hs. Maj. Kongen tog derefter Ordet, idet han udtalte Haabet om, at Højskolen nu, da Grænsen var flyttet, maatte finde endnu større Opgaver end hidtil — dens Virksomhed vilde forhaabentlig mærkes ogsaa sydpaa

Bibliotekar Poul Bjerger udbragte et Leve for Majestæterne, og Hurraerne rungede ud over Omegnen.

Før man brød op, blev der sunget endnu et Par Sange, og Samværet var meget hjerteligt. Megen Tid til at se sig om, havde den kongelige Familie ikke; ved en hastig Gennemgang blev dog de fleste af Højskolens Bygninger besete.

Derefter gik Turen til

Skibelund Krat.

Da den kgl. Familie ankom hertil, var der paa Festpladsen forsamlet ca. 10,000 Mennesker, og blandt de Tilstedeværende saas Højskolens Lærere og Elever, der var ilet forud, saa at sige allesammen pr. Cykle.

Sammenkomsten her begyndte med, at den store Forsamling sang første Vers af „Kong Christian stod ved højen Mast” og derefter „Vort Modersmaal er dejligt”.

Saa tog Undervisningsminister **A. N. S. P. P.** Ordet, og i sin Tale takkede

Kongen, fordi denne havde været et Samlingsmærke i disse Tider. Drs. Maj. Kongen og Dronningen level!

Kongen tog straks Ordet og udtalte: Jeg bringer en varm Tak fra Dronningen og mig for det Velkommen, der er udtalt. Men naar det siges, at der skyldes mig Tak for, hvad der er naaet, saa skal det fremhæves, at en Tak skal lyde til Sønderjyderne. Vi er naaet til et nyt Blad i Danmarks Historie. Maatte dette Arfbejde, der nu ligger for os, blive udført saaledes, at det kan sætte Spor, som der kan bygges videre paa. Alt skyldes dog først og sidst Guds Naade, som her har føjet det saa, at det skilte atter har kunnet sammenføjes. Et Leve for vort elskede Fædreland!

Efter at der var afsunget Fædrelands-
sange, spadserede Kongeparret til „Mo-
dersmaalet“ og Magnusstenen, hvorefter
der foretoges Afsløring af Genforenings-
stenen, som er rejst paa den østlige Høj
i Krattet, og hvorfra der er en henriven-
de Udsigt ud over det genvundne Land.
Afsløringen foretoges af Skoleforstander
K n u d P e t e r s e n, Skibelund Efter-
skole.

Kongeparret aflagde derefter et kort
Besøg i Skibelund Efterskole, hvorefter
Turen fortsattes over Skodborghus
Grænsebro til Skodborg og videre til
Kjøbenhoved, hvor Kongeparret aflagde
Besøg hos gamle S k r u m s a g e r, og se-
nere var Kongeparret til The hos fhv.
Landdagsmand K l o p p e n b o r g -
S k r u m s a g e r.

Efter et kort Besøg i Skrave Kirke
kørte Kongeparret til Haderslev.