

Du lille By

- forfattet af Ludvig Schlünssen i 1917 -



Musikdirektør Niels Lauridsen med sit orkester i Skibelund ca. 1920 – iflg. billedtekst i avis (udateret)

*"Du lille By" er sikkert blevet spillet af dette orkester.
Der er fire navngivne musikere på dette gamle fotografi.
Nr. 1 er forfatteren til "Du lille By" Kasper Ludvig Schlünssen (f. 1878)
nr. 2 er Klaus Hendrik Schlünssen (f. 1871)
nr. 3 er Anton Schlünssen (f. 1873) og nr. 4 Alfred Schlünssen (f. 1882)*

(Se også: Schlünssen Anetavle under Nørregade 73 !)



Du lille By, mit Fødested,
jeg sender dig en Hilsen til.
Jeg ved kun smaat, men alt er godt
om dig, min lille By.
Kære Venner, hør et Ord,
dejligste By paa denne Jord.
Alle synge vil med mig,
Vejen, jeg elsker dig.

Ved Aaen paa den grønne Eng
der reder Barnet Blomsterseng,
og Dreng springe, Piger leer,
kun Glæde dér vi seer.
Kære Venner, hør et Ord
ud over Engens Blomsterflor.
Alle synge vil med mig,
Vejen, jeg elsker dig.

Naar Dreng og Pige leger Skjul
ved Aaens muntre Møllehjul,
og Baaden gynger op og ned
ved Mølledammens Bred.
Dagen bliver aldrig lang
ved Aaen med en Fiskestang.
Alle synge vil med mig,
Vejen, jeg elsker Dig.

I stille Aften Sol gaar ned
bag Skovene i Vesterled,
og Moder beder Aftenbøn
med Pigelil og Søn.
Barnets Kind saa rosenrød
dybt synker ned i Pudens blød.
Alle synge vil med mig,
Vejen, jeg elsker dig.

Fra Jyllands Midte, Lyngens Hjem,
der snor sig smukt en Bane frem,
den kommer nok, omend lidt smaat
med Rigdom til vor By.
Kære Venner, hør et Ord,
dybt under Lyngen Rigdom gro'r.
Alle synge vil med mig,
Vejen, jeg elsker dig.

Vort Anlæg og vor Viadukt
de klæder Byen meget smukt,
Og Byens Vaaben, Troldens Hjem,
vil bære Vejen frem.
Lykkelige Vejen By,
ud over Verden gaar dit Ry.
Alle synge vil med mig,
Vejen, jeg elsker dig.

I Vejen bor der nu en Mand,
vi alle her ham nævne kan.
Han Dreng har og Piger til,
tænk saa paa hvem du vil.
Lykkelige Vejen By,
ud over Verden gaar dit Ry.
Alle synge vil med mig,
Vejen, jeg elsker dig.